

Secretariaat

Limburglaan 10
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

T +31 (0)43 - 389 77 66
F +31 (0)43 - 389 76 84
info@rovl.nl

**Blog #mvd01.****20 jaar SMS**

De populaire dienst SMS heeft inmiddels zijn twintig jarig bestaan gevierd. "Merry Christmas", stuurde programmeur Meil Papworth op 3 december 1992 naar de directeur van Vodafone. Niet vanaf zijn telefoon, maar vanaf zijn computer. Hij schreef er geschiedenis mee. Nokia ontwikkelde in 1993 de eerste telefoon waarmee ook tekstberichten konden worden verstuurd en het duurde nog tot 1999 voordat SMS-jes naar een toestel van een andere operator te sturen. Het heeft zelfs tot een nieuwe taal geleid met afkortingen. Ik heb zelfs ooit een boekje gehad over sms-taal inclusief emoticons. Inmiddels kennen we ook andere varianten zoals MSM en Whatsapp. Een ideale vorm van communiceren. Je stuurt je boodschap en de ontvanger leest het wanneer hem dat het beste uitkomt. Een veelal is dat direct! Een bliep of gong maakt mij in ieder geval nieuwsgierig wie er verbinding zoekt en wat de boodschap is. En ook ik heb al hele gesprekken gevoerd met mijn duimen. Ik doe dat dan meestal vanuit mijn luie stoel, in de bus of in de trein. Nooit achter het stuur en al helemaal niet op de fiets. Ik heb het wel eens geprobeerd, maar ik kan het gewoonweg niet. Of ik verlies mijn telefoon of ik verlies mijn evenwicht. Ik vind het dan ook knap hoe iemand al sms-end kan fietsen of autorijden. Daarnaast vind ik het ook knap stom.



En ik ben niet de enige die dat vindt. Mijn tweet werd maar liefst 41 keer geretweet. Hoe dan ook, hoe gevaarlijk het ook is, we krijgen het niet meer uit het tijdbeeld. De smartphone en het connect willen zijn zit te diep in ons systeem om het nog eruit te krijgen. We weten allemaal dat het gevaarlijk is. Dat we al sms-end vaak, en zonder het zelf te weten, door het oog van de naald fietsen of rijden, is ook geen nieuws. En toch doen we het.

Simpelweg omdat het heel vaak goed gaat, tot die ene keer dan. Bedenk dus goed wat je met je laatste SMS doet! Slimme apps zijn in opkomst zodat je niets hoeft te missen en je vrienden direct worden geïnformeerd dat je aan het fietsen of aan het autorijden bent. Maar nog liever: maak van de nul een punt door even te stoppen om te telefoneren of te SMS-en. Gun jezelf even die tijd en gun daarmee jezelf een verder gezond leven of dat van iemand anders.

[« terug](#)

Reactie toevoegen

naam:

bericht:

Anti Spam vraag. Type het getal links over:

Versturen >>